

Programma excursie Wijnhoeve de Colonjes



Om 10.00 uur worden we ontvangen op het Nederlands Wijncentrum, behorend bij Wijnhoeve de Colonjes, met koffie, thee en appelgebak.

We maken ons klaar voor de wandeling, in 2019 uitgeroepen tot *mooiste wandeling van Nederland*. Hij voert ons langs wijngaarden van vijf wijnbedrijven en is heel afwisselend en soms licht glooiend, met bossen, weiland, beekjes en het Reichswald in de verte.

De wandeling is ca 3.30 uur en wordt halverwege onderbroken door een bezoek aan (mini-) wijngaard de Plack van John en Virginie Grutters, tevens scharrelkippenboeren. Hier staat een boerenlunch voor ons klaar, begeleid door 2 wijnen van de Plack, becommentarieerd door John.

Rond 15.00 komen we terug bij de Colonjes waar we ontvangen worden met een feestelijk glas Belle De Colonjes, de 'champagne' van het bedrijf. We maken kennis met Adam Dijkstra, de wijnmaker, die ons de wijngaard laat zien en de kelder, gelegen onder het wijnbouwcentrum, waar hij niet alleen de wijnen maakt voor de Colonjes, maar ook voor andere wijnboeren in de omgeving. Hij schenkt ons drie van zijn wijnen, met een lekker hapje erbij.

Rond 17.00 uur sluiten we de excursie af.

Over de Colonjes

De Colonjes is een van de beste en grootste wijnmakerijen van ons land. De wijngaarden (13 hectare) worden biologisch bewerkt. In 2001 is dit wijnbedrijf van start gegaan. De wijngaard bestaat uit twee delen, beide gelegen op zuidhellingen met een lössbodem.

Adam en zijn team produceren hun wijnen op biologische wijze, zonder onkruidbestrijding. Tussen de ranken zie je allerlei bloemen groeien. Er wordt niet met kunstmest gewerkt en er wordt nauwelijks bespoten.

De aangeplante rassen zijn regent, pinotin, cabernet cortis, cabernet colonjes, cabernet blanc, helios, riesèl, johanniter en muscaris.