

# Programma Gastronomische Wijnreis Barolo



## Dag 1 zondag

Aankomst bij de mooie Agriturismo Cà San Ponzio van de broers Maurizio en Luciano. Inchecken, de omgeving verkennen. Ga lekker zwemmen in het zwembad, loop over de tussen hazelaars verstopte minicamping naar het dorp; geniet van het uitzicht op de machtige rij besneeuwde Alpentoppen of ga op een van de luie stoelen in de tuin zitten lezen.

Kennismaken met de groep, bespreken van de komende week, onder het genot van een glas Contessa Rosa, de top-mousserende wijn van Fontanafredda.

Diner bij een uitstekend restaurant, Buon Padre, drie minuten lopen.

Eerste kennismaking met de wijnen uit het gebied.

Overnachting op Cà San Ponzio, Vergnè-Barolo

## Dag 2, maandag Barolodag

Wandeling over kleine paden door de wijngaarden van Novello naar het beroemde wijndorp Barolo. Barolo bekijken; tijd voor een lekkere cappuccino.

Tip: het voormalige paleis van de markiezen van Faletti. In het historische paleis is een modern wijnmuseum geopend. Het leukste is echter de grote enoteca (wijnwinkel) met wijnen van bijna 200 wijnproducenten; ga er zeker een kijkje nemen. Hier kun barolo's proeven en vergelijken, een buitenkans! Je betaalt enkele euro's en kan kiezen welke wijnen je wilt proeven.

Lunch in een goed, klein restaurant in Barolo.

Korte wandeling naar azienda agricola Stra, een familiewijngoed tussen Barolo, Novello en Vergnè in. Het is van Roberto en Maresa, hun zoon Paolo en grootmoeder Irma. We proeven hun dolcetto, barbera, nebbiolo en barolo's. Terug naar Vergnè in een half uur.

Diner in een goed klein restaurant in Novello .

Overnachting in Cà San Ponzio, Vergnè-Barolo.

## Dag 3, dinsdag La Morra, Annunziata en de witte truffel van Alba zoeken

Na het ontbijt vertrekken we weer voor een wijnwandeling met schitterende uitzichten. Vanuit Vergnè gaan we recht naar het noorden, eerst stijgend en dan langs de heuvelrug. Geleidelijk klimmen we naar het op 513 m gelegen La Morra, een mooi barolodorp; een van de belangrijkste. We genieten op het panoramapunt met oriëntatietafel van het weidse uitzicht. Dan dalen we af naar het gehucht Annunziata, halverwege de berghelling, voor een wijnproeverij bij familiebedrijf Marrone, dat door drie zussen wordt gerund, samen met hun vader. De proeverij van 5 wijnen

combineren zij met een lichte lunch van goede streekproducten: kazen, salami, Piemontese hapjes en dessert. De dames maken behalve schitterende barolo's, barbera's en dolcetto's, ook grappa's en een goede moscato d'Asti. Een mooi en professioneel wijnbedrijf op een panoramische plek.

Transfer terug

In de namiddag gaan we naar de boerderij waar Silvio woont met zijn familie, om samen met hondje Bel truffels te gaan zoeken in de hellingbossen rondom. Een belevenis. Trek goede schoenen aan!

Avond: Piemontese barbecue. Met groenten, vis en vlees. En met uitzicht.

Overnachting in Cà San Ponzio, Vergnè-Barolo.

#### Dag 4, woensdag Castiglione Falletto, Serralunga

Transfer naar Barolo, wandelen naar het hooggelegen Castiglione Falletto. Koffie op het terras van het barretje met het mooiste panoramaterras van de wijde omtrek.

Wandeling door prachtige wijnheuvels en een klein bos naar het hoge, ommuurde kasteeldorp Serralunga, waar we picknicken in een parkje, uiteraard met streekwijnen.

De tocht voert verder naar wijngoed Fontanafredda met zijn unieke geschiedenis, waar je heerlijk door het park en het Bosco dei Pensieri (Bos der Gedachten) kunt dwalen of iets kunt drinken in hun enoteca / wijnbar / winkel.

Inchecken in Vigna Magica, het schitterende, luxueuze hotel van Fontanafredda.

De avond is vrij. Er zijn uiteenlopende mogelijkheden. Je kunt genieten van een exquise diner in het naast ons gastenverblijf gelegen restaurant Guido, met Michelinster, in de historische Villa Contessa Rosa van Rosa Vercellana, minnares van koning Victor Emanuel II (NB ruim tevoren aan mij doorgeven!). In de enoteca kun je (tot 19.00 uur) eenvoudiger eten, met wine pairing.

Overnachting op Fontanafredda, Serralunga.

#### Dag 5, donderdag (verhuizen) naar het Roero wijngebied

Na het ontbijt is er een rondleiding bij Fontanafredda door een gespecialiseerde gids die ons door de indrukwekkende historische kelders met hun enorme houten vaten leidt. Aansluitend volgt een unieke wijnproeverij van drie oudere barolo's, waarvan twee single vineyards. Om een goed beeld van de ontwikkeling van barolowijnen te krijgen, proeven we een aantal verschillende jaren.

Wandeling van een uur naar het imposante middeleeuwse Castello di Grinzane Cavour, waarin toprestaurant Al Castello van Marc Lanteri is gevestigd, met Michelinster. Daar, bovenop een heuveltop, lunchen wij voortreffelijk en in stijl. Cavour was op jonge leeftijd burgemeester van Grinzane. Transfer naar het Roero wijngebied, inchecken bij sprookjesachtig gelegen wijngoed en agriturismo Villa Tiboldi.

Vanavond genieten we van een diner in het restaurant van Villa Tiboldi.

Overnachting in het Roerogebied bij Villa Tiboldi, Canale

#### Dag 6, vrijdag nog meer Roero

Rondwandeling vanuit Bobore, door het bos, over heuvels, door wijngaarden en langs het riviertje de Bobore. Na een uur arriveren we bij familiebedrijf Deltetto in Canale, waar we ontvangen worden door de zussen Claudia en Christina. We bezoeken twee van hun wijngaarden en krijgen een rondleiding door het wijnbedrijf, gevolgd door een prachtige en zeer uitgebreide proeverij van hun wijnen. Deltetto is een allround wijnbedrijf: fantastische mousserende wijnen; heerlijke arneis; supergoede rode roero. Een van de zeldzame bio-wijnboeren uit het gebied. Bij de proeverij zijn

grissini, lokale kazen en vleeswaren.

Hierna vervolgen we de wandeling, die door een bossen over heuvels loopt.

Transfer terug naar onze agriturismo, waar de rest van de middag vrij is.

's Avonds feestelijk afscheidsdiner in een herberg in Castellinaldo, op 10 minuten lopen. Het heeft een heel bijzondere eigen (wijn-) formule, ze serveren uitsluitend magnums! Bovendien koken ze de sterren van de hemel en serveren ze topwijnen, alles bij kaarslicht. Een unieke en aparte belevenis. Je kunt witte truffel over je gerecht laten schaven (excl.)

Overnachting bij Villa Tiboldi, Canale

Dag 7, zaterdag terugreis

Ontbijt en einde programma.

